

WERKJAAR 2020 - 2021
JAARGANG 50

Droedel

NR: ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~ - 4

APRIL - JUNI



SO CALL ME MAYBE

BONDSTEAM

Wout Acou	Weinebruggelaan 23	0479 30 32 67
Camille Papin	Sint-Arnolduslaan 103	0472 02 82 20
Emma Baeckelandt	Koningin-Astridlaan 60	0497 06 89 94

LEIDERS

KABOUTERS

Anabelle De Clercq	0494 31 02 27	Wout Lingier	0495 49 57 11
Lisa Van Daele	0491 99 31 61	Nam Quan Nguyen	0499 48 50 97
Xander Fontaine	0499 32 25 36	Sarah Neirinck	0474 10 20 97
Pieter-Jan Acou	0499 39 09 48	Maxim Pintelon	0468 24 87 90
Ruben Moreel	0479 48 04 15		

PAGADDERS

JONGKNAPEN

Vic Tempels	0474 02 41 34	Janne Vanhoecke	0471 43 83 79
Nathan Bouuaert	0497 41 53 83	Nele Van Santvoort	0470 58 96 19
Camille Papin	0472 02 82 20	Jorne Daenekint	0470 39 13 20
Stephanie Schotte	0492 86 43 45	Stan Lioen	0496 30 21 30

KNAPEN

JONGHERNIEUWERS

Timjan De Schoolmeester	0477 27 28 82	Emile Matthys	0477 04 16 83
Emma Baeckelandt	0497 06 89 94	Wout Derudder	0491 43 88 56
Charlotte Druwel	0484 54 88 85	Arthur Fonteyne	0474 52 04 60
Wout Acou	0479 30 32 67	Nick Janssens	0496 84 27 58
Ilya De Noyette	+34600 70 46 74	Dries Demeire	0477 61 15 45

+16

PRAKTISCHE INFO

CONTACT

Zit je met een brandende vraag? Aarzel niet om ons te contacteren!

Bondsleider@ksatenbriel.be
Bondsteam@ksatenbriel.be
Secretaris@ksatenbriel.be
Kabouters@ksatenbriel.be
Pagadders@ksatenbriel.be
Jongknappen@ksatenbriel.be
Knappen@ksatenbriel.be
Jonghernieuwers@ksatenbriel.be
plus16@ksatenbriel.be

SOCIAL MEDIA

Als supermoderne KSA zijn we te vinden op elk sociaal platform!



www.ksatenbriel.be



[Facebook.com/ksatenbriel](https://www.facebook.com/ksatenbriel)



[Instagram.com/ksatenbriel](https://www.instagram.com/ksatenbriel)

BELANGRIJKE INFORMATIE

Door corona zijn al de vermelde data en activiteiten onder voorbehoud.

Je krijgt nu dus de gewone data voor ideale omstandigheden. Dit wil zeggen dat er activiteiten kunnen worden afgelast, verzet of aangepast. Bij deze de oproep om onze SOCIALE MEDIA en/of SITE te raadplegen voor elke geplande activiteit!!



INHOUDSTAFEL

REDACTIE	4
INZAMEL ACTIE	5
KABOUTERS VERTELLEN...	6
PAGADDERS VERTELLEN...	8
JONGKNAPEN VERTELLEN...	9
KNAPEN VERTELLEN...	10
JONGHERNIEUWERS VERTELLEN...	11
+16 VERTELT	12
KOKEN MET JORAN	14
SPELLETJES	16
DROEDEL	17
ZOEKERTJES	18
SPONSORS	19

REDACTIE

Geachte Lezers,

Het is alweer de laatste editie van de droedel voor dit jaar, maar niet getreurd er komen volgend jaar zeker weer 4 nieuwe edities.

Ik vond het een gepast moment, met de zomer en het kampseizoen in het vooruitzicht om nog even terug te blikken op enkele kampen die wij als leiders nog meegemaakt hebben. Er zijn zeker heel wat leiders die nog leuke herinneringen hebben aan kampen, die hier niet instaan (ik kon moeilijk een boek van 100 pagina's schrijven). Maar je kunt het deze leiders altijd persoonlijk vragen.



Daarnaast is het zeker aangeraden om de bijgelerverde kalender ook eens goed te bekijken en de activiteiten voor de komende maanden in jullie geheugen te kerven, of gewoon in de agenda te schrijven. Let ook zeker op, niet elke ban eindigt op de zelfde datum en/of hebben activiteit op een specifieke datum.

INZAMELACTIE

Deze pagina is vooral gericht aan de ouders!

Beste ouder of leesgierige die toch aan het verder lezen is,

Wij roepen op om oude ksa-spullen zoals T-shirts, pulls, hemden binnen te brengen in onze Tokshop.



Deze spullen zijn zeer waardevol en kunnen zeker nog een tweede leven gegeven worden.

Alvast bedankt

De volledige leidingsgroep van KSA Ten Briel

KABOUTERS

VERTELLEN...

Beste lezertjes

Ik zal jullie meenemen naar het wonderschone jaar 2009, toen ik zelf kabouters was in onze KSA. KSA Ten Briel bestond welgeteld 75 jaar en was het niet zomaar een hemenkamp, maar een heus bondskamp! Zoals je het al kan raden, gingen we niet met alleen de -12 op kamp, maar met de hele bond. Het thema was de middeleeuwen en heb toch een paar leuke herinneringen aan dit kamp, dus laten we eraan beginnen.

We sliepen in een soort boerderij en ik zal het wakker worden met de luide muziek niet snel vergeten, ja zo'n liedjes zaten dan de hele dag in je hoofd. Iedere dag waren er leuke activiteiten, maar zelf keek ik altijd het meeste uit om naar de decortent te gaan 's avonds. We hadden ook een heel groot terrein waar alle bannen op konden spelen. 1 keer speelden we waterspelletjes en die dag is me enorm goed bijgebleven, omdat we een hele lange tuinslang hadden waar de leiders ons maar al te graag mee nat spoten. De eetzaal en de keuken met al die grote potten vol met lekker eten (ja als kabouters is alles nog dubbel zo groot he) en de liedjes die we allemaal zongen voor of na het eten geven ook nog altijd tot op de dag van vandaag een onbeschrijfelijke sfeer. Ook de laatste avond was altijd dé max, zowel de kokjes als de leiders deden hun uiterste best om het nog een laatste keer éxtra leuk te maken en ze slaagden erin keer op keer.

Als het kamp was afgelopen (en dat heb ik nu nog altijd) wou ik nooit naar huis gaan, ik weet nog hoe ik vertelde aan mijn ouders dat ik nog wat wou blijven. Ik had dan ook nooit heimwee naar huis, maar ja was ook te druk bezig met me te amuseren. Iedereen van de familie deed altijd z'n best een brief te schrijven naar hun lieve anabelletje op kamp en mijn mama stak er dan ook altijd een kruiswoordraadsel bij puh alsof ik mij zou vervelen ;) De regel is altijd geweest wie 3 brieven of meer heeft gekregen moet zingen, jullie kunnen jullie zeker inbeelden de ontelbare keren ik heb moeten zingen voor iedereen...

Bij deze mijn kampervaringen...Anabelle out.

PAGADDERS VERTELLEN...

Test, test,...

Ik zal eens wat vertellen over mijn kampervaring van vroeger, sommige kan ik me al wat makkelijker herinneren dan de andere, ik ben al veel vergeten van hoe dit was, maar er zijn natuurlijk momenten, hemen, activiteiten,... die ik me nog zeer lang zal herinneren. Toen ik op kamp ging met de KSA was er eens een heem waar het gebouw zóó scheef stond dat je het wel eens kon vergelijken met de Toren van Pisa. Toen we alles moesten klaarleggen om te gaan slapen was er toch wel een probleempje: iedereen die aan de ene kant van het gebouw lag, gleed stukje voor stukje weg naar de andere kant van het gebouw. De volgende ochtend lagen we dus allemaal langs 1 kant van het huis. Wat wel grappig was om uiteindelijk plots wakker te worden naast iemand anders.

De momenten die ik heb beleefd als gastje waren fantastisch! Samen met iedereen aan het vuur zitten & liedjes zingen zo kon de sfeer niet stuk. Nu corona er is zijn er al wat momenten weggevallen waar we zoiets konden doen, maar gelukkig komen er nog genoeg andere momenten waar we dit allemaal zullen inhalen! Het samen zijn vond ik altijd het leukste van het kamp. Nieuwe vrienden leren kennen, waarmee je dan samen in een groep zat om veel spelletjes te proberen winnen. Elke keer probeerden we het, als we niet wonnen dan gaven we niet op en deden we 2 keer zoveel ons best om de volgende opdracht te winnen. De mooie momenten als gastje zijn voor mij voorbij, maar ik ben er zeker van dat jij als gastje even mooie momenten zal hebben of al gehad hebt!

Mic out

Maxim

JONGKNAPEN VERTELLEN...

Dusssssssssssssssssssss er werd mezelf gevraagd om een tekstje te schrijven over mijn kampervaringen als gastje. Ik zal dusssssssssssssssssssss vertellen over mijn laatste hemenkamp als jongknaap. 8 jaar geleden vertrok de kleine Vic met zijn vriendjes op kamp, zoals altijd hadden ze er allemaal gigaaaaantisch veel zin in. De eerste dag verliep zoals normaal en konden we ons rustig installeren in onze tent. Als jongknappen moesten we toen in een tent slapen. Iedereen lag in dezelfde tent, met een stuk of 25 kinderen snurkten we ons doorheen de eerste nacht. Zoals gewoonlijk zijn er altijd een reeks spannende gebeurtenissen die zich voordoen op kamp. Op een bepaalde avond hadden we eerst een aantal spelletjes gespeeld en gingen we daarna gaan slapen (dachten we). We gingen samen met de leiders naar een maïsveld die naast ons terrein lag. Daar maakten we connectie met de geesten die we zochten. Uit het niets hoorden wij luide knallen komen van het maïsveld naast ons. Iedereen schrok zich een hoedje en we riepen naar waar het geluid vandaan kwam (het waren de geesten waarschijnlijk). Opeens riep iemand dat ze pijn had, want haar haar was in brand gevlogen(oeps). Na de epische avond gingen we slapen en werden we vredig wakker. Sommige met meer haar dan andere maarja. Ook nog een leuke anekdote is dat leider PJ (toen 10 jarig ventje) een marshmallow wou roosteren. Om een of andere reden liet hij die vallen EN wou hij die opvangen met zijn blote hand. Hij moest naar het ziekenhuis me brandwonden lol.

Hopelijk heb je van mijn klein verhaaltje genoten, groetjes je favoriete leider Vic xxxxxxxxxxxxx

KNAPEN VERTELLEN...

Zelf was ik altijd bang om op tentenkamp te gaan, maar toch deed ik het! En laten we zeggen... er is niks beter dan tentenkamp!

De eerste dag is de lastigste dag aangezien alles snel op je af komt. Sjorringen maken, tenten opzetten, eerste hout verzamelen...

Maar vanaf dit allemaal staat kan je van het kamp beginnen genieten! Onze eerste dagen waren zeer rustig. We hebben wat gedobberd in de rivier, samen wat spelletjes gespeeld en op het gemak wat gekookt. Maar dan kwam tweedaagse, ik dacht: "ohnee 2 dagen vollop wandelen", maar dat bleken 2 leuke dagen te worden! Samen met mijn groepje hebben we heel veel gelachen, maar ook heel veel verkeerd gewandeld, want ja, leidster Camille en leidster Stephanie stonden de weg te wijzen. We zijn wel altijd aan de aankomst geraakt, hoe we er ook uitzagen. Na tweedaagse hebben we een plons genomen in een subtropisch zwembad om onze voetjes te laten afkoelen.

Hier zal ik mijn verhaal stoppen, want ik mag toch niet alles verklappen he! ;)

groetjes Stan

JONGHERNIEUWERS

VERTELLEN...

Het is al even geleden dat ik zelf op een tentenkamp ben geweest, maar sommige dingen hierover vergeet je gewoon nooit. Het begint al in de trein met duizend vragen: Wie gaat die patatten schillen, gaan we wel patatten schillen, wie gaat die hudo graven, gaat het regenen, hoe ziet het terrein er uit ... Of dan kom je te weten dat er weer iemand een briquet, bergen snoep of een horloge op kamp probeert te smokkelen. Dan altijd hopen dat de leiding het niet vindt om trots te kunnen opscheppen hoe snel je het vuur hebt aangekregen of dat je magisch weet hoe laat het is.

En dan moet het kamp nog goed en wel van start gaan. Niets is zo goed als in het zonnetje rustig een activiteitje te doen, hout te gaan halen, baden in de rivier of gewoon chillen in de tent. Als opvulling van de dag mag je je ook altijd verwachten aan de beste activiteiten, maar er zijn er toch die er altijd bovenuit steken.

De dropping bijvoorbeeld is een van de tofste dingen om te doen. Hoelang duurt het vooraleer de 'beste kaartlezer van de groep' je op het foute pad stuurt en je weer ommetoeeren mag wandelen tot de vroege ochtend. Dan heb je nog de befaamde infiltratie waar je in volle spanning aan het wachten bent om belegerd te worden door je eigen leiding. Als je dan deze prachtige zin vele malen hoort 'NIET MET JE ZAKLAMP NAAR HET MIDDEN SCHIJNEN', is je avond geslaagd. (en misschien ook als de leiding weinig kaarsjes heeft kunnen aansteken)

Een tentenkamp, altijd legendarisch en bovenal hetgeen dat je echt nooit mag missen.

+16 VERTELT...

Dag beste Droedellezers

Er werd mij gevraagd om te vertellen over de kampervaringen die ik heb meegemaakt doorheen mijn carrière. Dus met veel plezier doe ik hier mijn relaas. Neem gerust een drankje, zet je op een comfortabele plaats en doe samen met mij mee alsof je een flashback hebt.

Mijn kampervaringen begonnen in 2003 toen ik nog een kleine kabouter was van 6 jaren jong. Om eerlijk te zijn, weet ik hier echter nog bitter weinig van. Het enige wat ik mij nog kan herinneren, is dat we met het gezin altijd op reis vertrokken tijdens de laatste dagen van het kamp. Ik heb dus nooit een volledig hemenkamp meegemaakt in mijn carrière, wat ik heel sneu vond.

We spoelen door naar 2010. In dit jaartal ging ik op mijn eerste tentenkamp. Dat zijn pas échte KSA kampen. Tentenkamp is één worden met de natuur en genieten van de eerste tot de laatste dag. Zelf je tafels sjoeren, je eigen eten klaarmaken, wandelen tussen al het mooie dat de Ardennen te bieden heeft en nog zoveel meer. Het leukste vond ik de riviertochten, altijd leuk om je eigen vlotje te bouwen, rond te dobberen en terwijl over domme dingen praten met de vrienden.

Nu gaan we naar 2014. Toen gingen we als aspiranten op fietskamp. Een prachtige kamp om mee af te sluiten. Samen met twee geniale leiders (en een defecte fiets van leider Dries) trokken we met de fiets richting de Ardennen. Tussendoor belden we aan bij huizen om te vragen of we er mochten overnachten. Een nacht mochten we zelf in een lange vrachtwagen slapen. Daar heeft leider Wout iedereen kennis laten maken met een fameuze scheidt waarvan de geur niet te beschrijven was. Er is nog zoveel gebeurd op het fietskamp, maar onmogelijk om allemaal te beschrijven. Eén ding is zeker, het was onvergetelijk!

Hopelijk kijken jullie ook zo uit naar elk kamp zoals ik naar ze uitkeek. En hopelijk houden jullie er ook onvergetelijke herinneringen aan over!

Veel groentjes

Leider Emile
0499 48 50 97

KOKEN MET JORAN

Speciaal voor degene die zich vervelen heeft aspirant Joran een super lekker receptje voorzien.

De kindvriendelijke klassieker

Macaroni voor 4 personen:

- 300g macaroni
- 75g bloem
- 75g boter
- Nootmuskaat
- Zout
- 200g gekookte ham(in blokjes)
- 200g kaas (gemalen)
- 1l melk
- Peper

1. Kook de macaroni beetgaar in gezouten water. Warm de oven voor op 175° C.

2. Laat de boter smelten in een pannetje. Strooi er de bloem bij. Roer glad en laat kort opdrogen op het vuur.

3. Giet nu beetje bij beetje de melk erbij. Blijf steeds roeren. Breng langzaam aan de kook en blijf roeren tot de saus glad en gebonden is. Laat ze 2 minuten zacht doorkoken.

4. Strooi er, van het vuur af, de kaas bij. Roer tot de kaas volledig gesmolten is. Breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout.

5. Giet de macaroni af en vermeng ze meteen met de kaassaus. Voeg er de hamblokjes aan toe. Schep het mengsel in een ovenschaal.

6. Bestrooi met kaas en beleg met vlokjes boter. Zet 15 minuten in een op 175° C voorverwarmde oven.



SPELLETJES



DROEDELN



antwoord zie laatste bladzijde

ZOEKERTJES

-Iemand die deze pandemie eindelijk kan stoppen.

0499 32 25 36

-Een deftige kapper die nog open is.

0499 48 50 97

- Een recept voor de volgende “koken met Joran”

0479 48 04 15

-De antwoorden van de droedels.

-zingeving

-benzine

SPONSORS



VRIJHEIDSSTRAAT 12 8210 ASSEBROEK

050 68 31 83 / 0472 87 05 54

WWW.KINDEROPVANGBRUGGE.BE/BOOTJE



De Moense Fruitstatie

Speciaalzaak in Groenten & Fruit - Droogvoeding, tapas & dranken





**Optiek
Dumont
Kids**

